

Routebeschrijving



Treinstation van Leuven

[dit is niet toevallig, Don Bosco's leven startte namelijk in de tijd van de allereerste trein! ;)]



Als je met je rug naar het stationsgebouw staat loop je naar links. Sla, tegenover het gebouw met de KBC- bankautomaten, de Maria Theresiastraat in. Wanneer je deze volgt kom je aan je linkerkant de Hulpgevangenis van Leuven tegen;

[Don Bosco was erg begaan met jonge gevangenen en probeerde hen te helpen om weer op het rechte pad te komen. Maar wees gerust, jij bent nog steeds op de goede weg;]



Blijf de Maria Theresiastraat volgen. Je passeert zo langs de Faculteit Letteren en Groep T

[Don Bosco zou deze plaatsen omschrijven als 'leerplaats', een plaats waar jongeren de kans krijgen om zaken te leren en zichzelf te ontwikkelen.]



Op een bepaald moment verandert de Maria Theresiastraat in de Andreas Vesaliusstraat. Blijf deze ook gewoon volgen. Vlak na het kruispunt met de Frederik Lintstraat zie je aan je rechterkant een klein gangetje. Je hoeft dit niet te nemen, maar als je nieuwgierig bent kan je altijd even gaan kijken naar waar het leidt. Zo zou je bijvoorbeeld terecht kunnen komen bij Pangaea, een 'thuisplaats' voor vele internationale studenten.



Vervolg je weg op de Andreas Vesaliusstraat tot op het kruispunt met de Parkstraat. Hier steek je recht over en loop je rechts van een opgebroken parkje (dit was een echte 'speelplaats'), de Hendrik Consciencestraat in. Op het kruispunt met de Naamsestraat sla je dan linksaf en volg je de straat tot aan de Naamsepoort, de ring van Leuven. Je loopt passeert hierbij aan je rechterkant de Sint-Kwintenskerk, één van de vele 'zinplaatsen' in Leuven.

Toegekomen aan de Naamsepoort steek je recht over naar de Naamsesteenweg.



Even verder aan je linkerkant kom je dan bij huisnummer 37, het Don Bosco huis, een 'thuisplaats' voor enkele Salesianen (de geloofsgemeenschap van Don Bosco) en een 'zinplaats' voor iedereen. Jeugddienst Don Bosco bevindt zich achter het Don Bosco huis, dus je kan hier gerust aanbellen.



Komt er niemand opendoen? Loop dan nog even verder en sla links de Groenstraat in, neem eerste straat links die je tegenkomt (de Burgemeester Stanislas De Rijcklaan) en loop de parking van Residentie Het Molenhof af tot je aan de achterkant van het Don Bosco huis, dus bij Jeugddienst Don Bosco, terecht komt.