



## De betekenis van het wapenschild van de Salesianen

Zoals je vandaag aan een logo het merk van een product kunt herkennen, zo kun je aan de hand van een wapenschild veel te weten komen over de persoon of de organisatie van wie een wapenschild is. Het wapenschild van de salesianen werd ontworpen in 1884, enkele jaren voor de dood van Don Bosco.

- Het grote anker dat symbool staat voor de hoop, deelt het schild in twee.
- Links van het anker is St. Franciscus van Sales afgebeeld. Het is de patroonheilige naar wie de salesianen genoemd zijn. Hij was een voorbeeld voor Don Bosco vanwege zijn rustige en zachtaardige aanpak.
- De veer die Franciscus vasthoudt staat symbool voor zijn schrijversactiviteiten. Hij verkondigde het geloof door kleine briefjes te schrijven en ze onder de deuren te gaan steken. Deze kleine briefjes inspireerden Don Bosco om ook eenvoudige dingen over het geloof te schrijven en dit te verspreiden bij het gewone volk.
- Rechts van het anker staan een ster en een hart. De stralende ster verwijst naar het geloof. Het hart verwijst natuurlijk naar de liefde.
- Het bos onderaan roept de familienaam van Don Bosco op. De hoge bergen achter de bomen herinneren de navolgers van Don Bosco eraan dat ze hun best moeten doen om goed te leven.
- De palm- en lauriertak aan weerszijden van het schild verwijzen naar de beloning die is weggelegd voor wie tijdens zijn leven zijn best heeft gedaan.
- De blauwe achtergrondkleur verwijst naar Maria.
- De tekst 'Da mihi animas, caetera tolle' is in het Latijn geschreven. Het betekent 'Geef mij zielen, de rest mag je houden'. Het is het levensmotto van Don Bosco. Alles moest wijken voor het alomvattende geluk van zijn jongeren.