



Don Bosco vertelt

2. over zijn lievelingskleuren

Doel

De kleuters leren iets meer over de basiskleuren en Giovanni's lievelingskleuren. De Don Bosco pop vertelt zelf aan de kleuters. Dit geeft jou de kans om in gesprek te gaan met de kleuters over de kleuren en hun lievelingskleur.

Werkwijze

De Don Bosco pop zit in de knutselhoek te kleuren. Je merkt hem op, gaat ernaartoe en vraagt:

"Wat ben jij aan het doen?"

De pop antwoordt dat hij aan het kleuren is, dat hij dat graag doet want daar wordt hij rustig van. Je neemt de kleuters mee naar de knutselhoek of brengt de pop van de knutselhoek naar de vertelkring. Je vraagt aan de kleuters:

"Weten jullie nog wie dit is?"

Als de kleuters zijn naam nog kennen laat je de pop zeggen:

"Fijn dat jullie nog weten wie ik ben en hoe ik heet. Wacht, ik zal eens proberen of ik jullie namen nog ken? Het zijn er veel maar ik kan wel heel goed onthouden."

Je laat de pop de namen van de kleuters raden.

Wanneer de kleuters zijn naam vergeten zijn dan laat je de pop zeggen:

“Ik snap het dat jullie dat niet meer weten. Ik heb een moeilijke naam. Ik heet Giovanni. Het is een Italiaanse naam want ik woon in Italië.”

Je kan de pop aan de kleuters laten vragen of er nog iemand uit een ander land komt? Uit welk land? Je laat de pop ook de namen van de kleuters raden.

Daarna laat je de pop de kleurplaat nemen en verder vertellen terwijl hij wijst naar de figuren op de plaat.

Je kan de kleurplaat eventueel verknippen (zie apart document) en de figuurtjes één voor één laten verschijnen wanneer de pop vertelt. De kleuters kunnen dan na het verhaal het zelf proberen naspelen met de figuurtjes.



“Dit zijn mijn vrienden. En dit ben ik wanneer ik al groter ben (koorddansende Giovanni). Mijn vrienden vinden het heel spannend, zie je. Een van mijn vriendinnetjes was heel bang. ‘Voorzichtig Giovanni!’, riep ze.

Ik was eigenlijk ook een beetje bang. Ik had dit trucje geleerd op de markt van de acrobaten. Ik heb heel veel moeten oefenen voor ik het zelf kon.

Zien jullie de kleuren van mijn T-shirt en mijn broek? Kennen jullie de kleuren al? Welke kleuren zijn het?” (reactie kleuters)

“Ja, rood en geel, het zijn mijn lievelingskleuren.

Geel van de zon. Waar ik woon, in Italië schijnt de zon veel. Geel is ook de kleur van?”

Laat de kleuters mee zoeken... De pop kan meehelpen als het niet lukt.

“Geel is ook de kleur van een citroen. In Italië groeien er citroenen aan de bomen.

Weten jullie waarom ook rood mijn lievelingskleur is?” (reactie kleuters)

“Rood van een hart, omdat ik mijn mama zo graag zie. Ze is heel lief. Omdat mijn papa er niet meer is, is ze dubbel zo lief. Mijn papa is gestorven toen ik nog maar twee jaar was. Ik weet er niet veel van maar soms ben ik nog wel verdrietig. Dan troost mijn mama mij en vertelt ze een mooi verhaal over mijn papa en dan ben ik weer blij.

Zeg, vertel eens. Wat is jouw lievelingskleur?” (reactie kleuters)

“Jouw lievelingskleur is blauw. Blauw is de kleur van ...? Groen is de kleur van?...”

Laat de kleuters hier mee raden met Giovanni.

*Bij de kleuren kan je de pop eventueel iets meer over zijn geboortestreek laten vertellen:
“...blauw van de lucht want bij ons is die helderblauw omdat we in de buurt van de bergen wonen, groen van het gras en het bos waar ik zo graag speel,”*

Activiteit

1. Na het verhaal laat je de kleuters op een groot blad liggen en je tekent hun lichaamsomtrek. Ze mogen zichzelf inkleuren, stempelen, vol plakken met snippers in hun lievelingskleur(en).
2. Je kan hen ook de vlag van Italië laten inkleuren.
3. Of je kan de kleuters eens proberen op een touw te laten stappen (dat op de grond ligt) zoals een echte koorddanser.

Materiaal

- een Don Bosco pop met kleurboek en -potloden
- kleurplaat van koorddansende Giovanni
- eventueel de kleurplaat verknipt en verstevigd + houten plankje met gleuf om de figuurtjes in vast te zetten
- grote bladen en verf, kleurpotloden of gekleurd papier om te versnipperen, lijm
- een lang dik touw

