



Poppenspel met Don Bosco

2. over bakken en smullen met je vingers

Doel

De kleuters leren iets bij over het dagelijkse leven van Don Bosco en zijn familie. Ze leren iets over de gewassen die door de boeren op hun velden worden geteeld, over het eten dat hiermee gemaakt wordt en ze krijgen de kans zelf iets te bakken en er ook lekker van te smullen.

Werkwijze

We werkten 5 leuke verhalen uit om met behulp van vilten handpoppen te brengen voor de oudste kleuters. Elke dialoog is opgebouwd rond slechts enkele figuren: Don Bosco zelf, zijn mama, het vogeltje Luigi en het jongetje Bart. Een handleiding om zelf vilten handpoppen te maken vind je in de bijlagen. Je kan ook een set vilten handpoppen uitlenen bij Don Bosco Vorming & Animatie. De verhalen zijn uitgeschreven met in het achterhoofd één enkele leerkracht die het verhaal in een klassieke poppenkast vertelt.

Het staat je vrij om dit verhaal aan te passen en te vereenvoudigen voor eigen gebruik. Het kan zijn dat je samen met een andere leerkracht dit poppenspel kan brengen. Dat biedt ook meteen meer mogelijkheden om extra visueel ondersteunend materiaal zoals allerlei voorwerpen te gebruiken. In de poppenkast kan je voor elk verhaal eventueel ook een leuke achtergrond maken (bv. bos, kerk, graanveld, weg, ...)

Ook kan je ervoor kiezen om het poppenspel gewoon midden in de vertelkring tussen de kleuters te brengen. Je kan dan vb. op een tafel spelen en niet kiezen voor de klassieke poppenkast.

De algemene verhaallijn en de thema's die in het verhaal aan bod komen hebben we met de uitgeschreven dialoog zo goed mogelijk proberen te schetsen. Het staat je natuurlijk vrij om zelf de zinnen en woorden aan te passen aan je eigen klasgroep, aan je eigen vertelstijl. De verhalen die we jullie aanbieden, zijn dan ook voornamelijk bedoeld om jullie te inspireren en jullie creativiteit aan te moedigen. In bijlage vind je op de website ook alle prenten van Ubankova. Veel plezier ermee!

VERHAAL 'Over bakken en smullen met je vingers'

Je kan je verhaal kort als volgt inleiden...

Ik ga jullie vandaag weer een verhaal vertellen over Don Bosco. Daarvoor gaan we zo dadelijk naar onze poppenkast. Weten jullie nog waar we Giovanni Bosco vorige keer hebben gezien? ... (reactie kleuters) Inderdaad, we hebben zijn mama helpen zoeken naar Giovanni, want hij was aan het spelen in het bos met zijn vrienden. We leerden dat hij in Italië woont en hoe de vlag van zijn land eruit ziet.

Ik ben benieuwd waar we hem deze keer zullen ontmoeten en wat hij aan het doen is. Kijken jullie mee?

Luigi het vogeltje fladdert rond boven het graanveld. Hij vliegt op en neer en van links naar rechts.

L. "Giovanni! Giovanni! Waar zit je?"

Hij kijkt in de richting van de kleuters en zegt:

L. "Oh hallo! Zijn jullie hier ook weer. Wat fijn jullie te zien. Is het in België ook zo lekker warm als hier? Hier is het vandaag een heerlijke zomerdag met een beetje wind. Dat vind ik zalig. Dan vlieg ik over de velden en zing ik mijn lied zodat iedereen het kan horen. Vinden jullie het ook zo fijn als het zonnetje schijnt?"

Mag ik jullie iets vragen? Ik ben op zoek naar mijn vriend Giovanni. En ik denk dat ik hier in het graanveld iets heb zien bewegen. Helpen jullie even mee zoeken? Als je zijn donkere haren ergens boven het graan ziet uitsteken, geef je maar een gil."

De handpop van Don Bosco laat je met slechts even zijn hoofd verschijnen in de linkerhoek. (reactie kleuters) Je kan hier eventjes mee spelen. Als de vogel daar kijkt, laat je DB verschijnen in de andere hoek (reactie kleuters)...

L. "Ah Giovanni, daar ben je! Het was niet eenvoudig om je te vinden in dit grote graanveld. Kijk, onze vrienden zijn er ook vandaag. Ze hebben supergoede ogen, want ze hebben me geholpen om jou te vinden."

DB. "Ciao Luigi! Ik wist niet dat je me zocht. En hallo lieve kinderen, wat leuk om jullie weer te zien! Hebben jullie al eens midden in een graanveld gestaan? Het ruikt hier heerlijk naar zomer en naar zon en de graanhalmen wiegen met de wind mee als golven in de zee. Het is net alsof ze dansen, niet Luigi?"

Misschien hebben jullie nog niet midden in een graanveld gestaan, want de boeren hebben dat niet zo graag. Dan loop je hun graan plat. En die graankorrels die je hier ziet, zijn voor hen letterlijk goud waard. Haha! Het lijkt wel zo als je naar een graanveld kijkt he. De kleur van het graan in de zon is precies goud. En dat is kostbaar, goud, wisten jullie dat? Voor ons hier op het platteland in Italië is graan en maïs heel erg belangrijk, wisten jullie dat? Zonder graan en maïs hebben we weinig eten en als er een slechte oogst is in de zomer betekent dat dat we in de winter vaak honger lijden.

Misschien eten jullie thuis ook veel dingen die gemaakt zijn van granen? Wat eten jullie als ontbijt?

(reactie kleuters) Ah, boterhammetjes! en cornflakes! Allemaal dingen die ook van graan gemaakt zijn. Zie je, ook voor jullie is graan belangrijk.

Zeg Luigi, waarom zocht je me eigenlijk?

L. "Oh, ik vloog voorbij jullie keukenraam vanmorgen en ik hoorde je mama iets zeggen over brood bakken. En als je brood zegt, dan spits ik mijn oortjes. Want ik vind graantjes ook superlekker, maar brood vind ik nog lekkerder! Ga jij je mama vandaag helpen in de keuken?"

DB. *“Ja, mamma en ik gaan bakken vandaag. Daarom ben ik ook op het veld. Ze vroeg me om wat olijven te plukken van de bomen achter het graanveld.”*

L. *“Oh, dat klinkt alsof jullie wel een heel lekker brood gaan bakken. Mmmm.”*

DB. *“Ja, vandaag maken we focaccia. Dat is een heel lekker italiaans brood. Mijn mamma maakt het niet zo vaak. Maar als mijn broers of ik ergens heen moeten en het is ver wandelen en we zijn soms een paar dagen van huis, dan zorgt ze ervoor dat er zo'n heerlijk stuk focaccia in onze knapzak zit. Picknick onderweg met een lekker stukje focaccia en wat kaas en zicht op de groene heuvels, dat is smullen gewoon! Hmmm... Mama helpen bij het bakken van het brood vind ik ook superleuk.”*

L. *“Wat is er dan zo leuk aan?”*

DB. *“Het ruikt zo heerlijk in onze keuken dan. En het leukste is dat je met je handen mag werken! Met je handen het meel en de olie mengen en dan het deeg kneden en kneden en kneden .. Geweldig vind ik dat! En soms hangen onze gezichten ook vol witte bloem en dan moeten mamma en mijn broers en ik hard lachen met elkaar. Hebben jullie al eens deeg gekneed, kinderen? Weten jullie hoe dat moet? Laat eens zien met jullie handen hoe dat moet.” (reactie kinderen)*

L. *“Amai, wat kunnen jullie dat goed. Ik kan dat jammer genoeg niet, Giovanni, want ik heb geen handen. Ik kan alleen maar helpen met het brood op te eten. Dat kan ik wel!”*

DB. *“Haha Luigi, als jij maar iets lekkers kan eten!” Maar ik zal een klein stukje voor je bewaren, ok? Nu moet ik snel naar huis. Mamma wacht op me.”*

L. *“OK, Giovanni, ren dan maar snel naar huis. Ik kom vanavond wel eens langsvliegen om te kijken of er een korstje op de vensterbank ligt voor mij. En dag kinderen, nogmaals bedankt om me zo goed te helpen! Jullie zijn echte speurneuzen.”*

DB. *“Dag kinderen, als ik kon, zou ik jullie allemaal uitnodigen om eens van ons brood te komen proeven! En als jullie morgenvroeg in jullie boterhammetje bijten of een hap cornflakes eten, denk dan nog maar eens aan die mooie wuivende zee van graanhalmen hier in ons zonnige Italië! Tot binnenkort. Of zoals ze hier bij ons in Italië zeggen: Ciao! Ciao!” (Eventueel kan je de kleuters tijdens het poppenspel ook echt eens laten proeven van een stukje focaccia)*



Activiteit

Na het verhaal kan je samen met de kleuters focciabrood maken. Dit kan je in verschillende stappen doen. Voormiddag deeg maken, kneden en laten rijzen en namiddag afwerken, bakken en samen proeven als afronding van de dag. Terwijl het brood bakt in de oven, kan je de tafel feestelijk klaarmaken en naamkaartjes of tafelonderleggers laten inkleuren. Het recept voor focaccia vind je bij 'Koken met mamma Margherita'. Je kan hier ook zelf een stappenplan voor opstellen om de kleuters te helpen bij het koken.

Materiaal

- viltpoppen van Don Bosco en Luigi het vogeltje,
- receptenfiche focaccia 'Koken met mamma Margherita'
- schortjes, kommen, ingrediënten voor de focaccia

