



Wat weet je allemaal over

5. Don Bosco in de wereld?

Doel

De leerlingen ontdekken de ruimere wereld van Don Bosco door zelf op zoek te gaan en elkaar te informeren. En samen te beslissen hoe ze het thema verder gaan verdiepen.

Werkwijze

Het vijfde thema gaat over hoe het werk van Don Bosco is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging.

Toon eerst de PowerPointPresentatie met de afbeelding.

De afbeelding toont een deel van een google maps met alle scholen, internaten, jeugdwelzijnswerkingen en jeugdwerk in Vlaanderen en ook alle werkingen van Nederland. Vlaanderen en Nederland vormen immers binnen de wereld van Don Bosco samen de salesiaanse 'Provincie Belgio-Nord'.

Laat daarna de leerlingen in groepjes op zoek gaan naar meer informatie. De zoektermen helpen hen op weg.

Laat de leerlingen elkaar informeren. Je kan - indien wenselijk- zelf aanvullen met de informatie die we hieronder bijvoegde als achtergrond voor jou als leerkracht.

We schetsen kort de geschiedenis van de verspreiding van Don Bosco en meer specifiek die in België met als focus het onderwijs.

Het begon klein met een eerste oratorio (zo werd In Italië de werking van Don Bosco genoemd) in de wijk Valdocco in Turijn. Nadien werd Don Bosco gevraagd om verantwoordelijke te zijn voor twee gelijkaardige oratorio's in twee andere wijken in Turijn. Zijn werk werd al snel bekend buiten Turijn. De rest van Italië volgde en zijn manier van werken sloeg ook aan in andere landen van Europa. Met de groep salesianen die op missie vertrok naar Zuid-Amerika werd de basis gelegd voor een wereldwijde Don Bosco Beweging.

De verspreiding in Europa begon nog tijdens het leven van Don Bosco. Eerst in Frankrijk daarna in Spanje, dan in Engeland en uiteindelijk ook in België. De vraag om salesianen naar België te sturen werd nog vlak voor zijn dood aan Don Bosco gesteld en werd nog door hem positief beantwoord. Het zou de allerlaatste stichting die hij persoonlijk goedkeurde. Don Michele Rua, één van de eerste salesianen en Don Bosco's rechterhand zorgde er als opvolger voor dat Don Bosco's droom verder bleef groeien na zijn dood.

Het eerste werk in België was een weeshuis voor jongens dat in 1891 in Luik van start ging. Vier jaar later kwam er een tweede weeshuis in Doornik. In 1896 startte het eerste werk in Vlaanderen. Dat was een vormingshuis voor salesianen in Hechtel. Hieruit groeide een patronaatswerking (= de voorloper van de chiro) en een bescheiden avond- en zondagsschool voor jongens uit de buurt.

Na Hechtel kende de Don Bosco in Vlaanderen een verdere groei met een weeshuis in Sint-Denijs-Westrem en een tweede vormingshuis in Groot-Bijgaarden. Ook de zusters van Don Bosco startten hun activiteiten in België met een basisschool in Lippelo en eentje in Groot-Bijgaarden. Naast de beroepsscholen in Sint-Denijs-Westrem en Woluwe kwamen er colleges in Hechtel, Kortrijk en Woluwe. Omdat er na de Tweede Wereldoorlog een grote nood was aan geschoolde arbeiders werden er technische scholen in Hoboken, Halle en Helchteren opgericht. In de jaren '50 en '60 kwamen er nog scholen bij o.a. in Groot-Bijgaarden, in Genk-Boxbergheide, Kortrijk, Haacht, Zwijnaarde, Heverlee en Wijnegem.

Waarschijnlijk hebben je leerlingen veel over Don Bosco gevonden, over de grenzen heen in allerlei delen van de wereld. Daarom bedachten we de volgende suggesties voor een klasactiviteit.

Laat je klas samen kiezen (of maak zelf een keuze) voor een klasactiviteit uit onderstaande suggesties.

1. Een eerste suggestie is om in groepjes een eigen 'My Maps' (zie bijlage) maken over alles wat ze hebben gevonden over Don Bosco en de verschillende 'My Maps' met elkaar vergelijken. Benieuwd wat ze allemaal ontdekken.
Als achtergrond voegden we een 'My Maps' link toe met alle scholen, internaten, jeugdwelzijnswerkingen en jeugdwerk in Vlaanderen en ook alle werkingen van Nederland. Vlaanderen en Nederland vormen immers binnen de wereld van Don Bosco, samen de salesiaanse 'Provincie Belgio-Nord'.
<https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=19E6ewvM5iBoRahH4M55jkvv0boVXUMwp&ll=51.07824207087194%2C7.258456702357758&z=7>
2. Een tweede suggesties is om op zoek te gaan naar scholen in één van onze buurlanden om contact op te nemen met een klas in bv. Frankrijk of Engeland.
3. Of een derde suggestie is om met je klas 'spel zonder grenzen' te spelen. Voor de concrete uitwerking hiervan verwijzen we naar de bijlage 'spel zonder grenzen'.

Materiaal

- een computer voor elk groepje
- de powerpoint met de afbeelding en de zoektermen
- bijlage 'my google maps'
- bijlage 'spel zonder grenzen'

