

SOLIDARITEIT - VERBONDENHEID



#h♥rtonderderiem

Pedagogische begeleiding & Don Bosco Vorming en Animatie

Iemand een hart onder de riem steken. In deze uitdrukking is het hart de figuurlijke zetel van onze moed. En dat is zeker iets wat ieder van ons in deze dagen al vaak aan een ander heeft toegewenst. Houd moed. Alles komt goed.

Met onze actie #h♥rtonderderiem voorzien we jullie van wat inspiratie, reiken we een paar vitamines aan en willen we jullie vooral nabij zijn. Een duwtje in de rug, een opkikker, een blijk van vertrouwen, een helpende hand...

~~SOCIAL DISTANCING~~
PHYSICAL DISTANCING
+ SOCIAL SOLIDARITY

We horen vaak van 'social distancing'... maar gaat het niet eerder om fysieke afstand en sociale solidariteit?
Een gedeelde verantwoordelijkheid van en voor ons allen.



Omdat
liefde
angst
verdrijft

Als alles dicht gaat en op slot
Als de angst lijkt te regeren
Laten we dan met harten open
Vooral liefde en verbinding leren

Liefde kan altijd naar buiten
Ook als de deur gesloten blijft
Geef - juist nu - je liefde ruimte
Omdat alleen liefde angst verdrijft

Even alles anders ...

Even geen handdruk,
maar een voetdruk,
even geen knuffel,
even geen zoen,
maar 'werken met de ellebogen'.
Even allemaal experts in handhygiëne,
even op afstand,
liefst zelfs één meter
of verder, zo nodig...
De wereld draait door,
maar toch lijkt alles even anders.
Gevoelens van eenzaamheid en angst,
ze overspoelen velen...
En toch... laten we er samen in geloven,
dat het uiteindelijk...
de liefdevolle afstand zal zijn,
maar ook de blijvende verbondenheid,
die nu even 'anders' (en op afstand) is,
die ons de hoop zullen geven,
om er in te geloven,
dat we binnenkort,
weer hand in hand,
het leven zullen vieren...

Elien Rogiers

Zolang je blijft hopen
kan iedere stap
in het donker
alleen maar een stap
naar het licht zijn.
Kris Gelaude



Pandemie

Een gedicht van Ilja L. Pheijffer



Samen staan we sterk

Een warme boodschap van Stef Bos



Kunnik nemi na joen komn

Over afstand en nabijheid door Katrien Verfaillie



Nooit alleen

Niels Destadsbader met een hoopvolle boodschap



La luna

Licht in de duisternis



Applaus voor de zorg

Omdat het hartverwarmend is



Zinvol verbonden

Hoopvolle woorden van Dirk De Wachter

Street art tegen corona



“Gij zult de Heer uw God
beminnen met geheel uw
hart en geheel uw ziel, met
al uw krachten en geheel
uw verstand; en uw naaste
gelijk uzelf” (Luc. 10,27)

L
G
V
E
G
O
D
V
E

DAG LIEVE BUUR

JIJ ZIT WAARSCHIJNLIJK THUIS. ZOALS IK.
OM DE VERSPREIDING VAN HET **CORONAVIRUS** TEGEN TE GAAN.
GREAT! WANT ZO ZORGEN WE VOOR ELKAAR.

MAAR MISSCHIEN HEB JE **HULP NODIG?**
GERAAK JE NIET MEER IN HET BUURRESTAURANT VOOR JE DAGELIJKE
LUNCH, OF KAN JE HULP GEBRUIKEN BIJ HET INKOPEN OF
ANDERE DAGELIJKE BEZIGHEDEN?

GEEN PANIEK, WANT **IK WIL U HELPEN!**
GEEF ME EEN SEINTJE VIA _____
EN IK KOM UITZONDERLIJK UIT MIJN KOT.
VOOR U!

SPREAD DIT BRIEFJE, NOT THE VIRUS!
#voorukomikuitmijnkot

Vind nog meer inspiratie op [onze website](#) (onder projecten) of [bezorg ons](#) de jouwe zodat je er anderen mee kan inspireren!

