

info@GPSdonbosco.db



Salesiaanse routeplanner

Deze routeplanner wil je niet altijd de kortste of snelste weg tonen om met onze jongeren op pad te gaan. We willen je wel graag elementen aanbieden om je omgang met onze jongeren salesiaans in te vullen zodat de jongeren en jezelf er "rijker" van wordt. We doen dit negen dagen lang ter voorbereiding van het feest van don bosco

Gezond verstand



Routedetails

Van Salesianenlaan 1, Hoboken
Naar Mornese
Afstand 1020,8 km.
Reisduur 09:50

Gezond verstand

Instellingen

Voertuig: Vermijd snelwegen

Type route:

Bereken opnieuw >> Toon terugweg >>

Routebeschrijving



Gezond verstand



In de streek van de Herdersstaf krijg je mogelijkheden zat om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Hopelijk ervaar je dat als personeelslid van onze school, maar dat is ook wat we onze jongeren zelf willen leren. Soms ervaren ze dit misschien als een zacht juk dat hen opgelegd wordt. Maar als je hen met de nodige zorgen omringt, hen geleidelijk aan verantwoordelijkheid geeft en ze begeleidt bij hun vallen en opstaan zullen ze via de rivier van **gezond verstand** wellicht meer en meer hun weg vinden naar het dorpje “zelf doen”. Je kan moeilijk verwachten dat onze jongeren vanaf het eerste jaar volledig zelfstandig kunnen studeren of zonder begeleiding een klasactiviteit kunnen organiseren. Ook de laatstejaars organiseren hun galabal of uitstap voor de laatste 100 dagen niet volledig op eigen houtje. Hier gaat een leerschool van vallen en opstaan aan vooraf. Bieden we onze jongeren echter voldoende kansen om dit te proberen? Geven we de leerlingen wel een zee van mogelijkheden om hun **gezond verstand** aan te boren in de veelheid aan activiteiten die we op school organiseren zowel binnen als buiten de klasmuren? Of doen we het allemaal liever zelf? Is het geen verrijking om uit je eigen fouten te mogen leren? Bieden we wel voldoende veiligheid aan onze jongeren om fouten te mogen maken en zich te herpakken? Irrigeert de rivier van het **gezond verstand** voldoende de vaste grond onder onze voeten?



U bent gearriveerd op het eindpunt:
Gezond verstand

Gezond verstand

Franciscus van Sales



Routedetails

Van Salesianenlaan 1, Hoboken
Naar Mornese
Afstand 1020,8 km.
Reisduur 09:50

Franciscus van Sales

Instellingen

Voertuig: Vermijd snelwegen

Type route:

Bereken opnieuw >> Toon terugweg >>

Routebeschrijving



Op de feestkalender van Don Bosco prijkt vandaag de naam van Franciscus van Sales. Deze man van haast 450 jaar geleden schreef vele boeken. Zijn woorden hebben eeuwigheidswaarde, spreken ons nog altijd heel direct aan en raken diep. Het is in de werken van deze heilige dat Don Bosco de kern vindt voor de salesiaanse spiritualiteit: zachtmoedigheid en gelijkmoedigheid, niet als overgave, niet als passief toelaten maar wel als rustig afwachten, met de buigzaamheid zoals die van de wilg (salice), met de rust van de ziel. Het is naar Franciscus van Sales dat Don Bosco zijn congregatie noemt. Vandaar dat het niet zo eigenaardig is dat onze school zich bevindt in de Salesianenlaan.

De nederigheid is de houding die ons het meest past tegenover God, de zachtmoedigheid die tegenover de naaste. Zoals balsem in vloeistoffen altijd naar de bodem zinkt en een symbool is van nederigheid, is de olijfolie, die altijd bovenop blijft drijven, het zinnebeeld van de zachtmoedigheid, van de goedheid die alles te boven komt en als liefde alle deugden overstraalt. Franciscus van Sales



U bent gearriveerd op het eindpunt:
Franciscus van Sales

Franciscus van Sales

Kwetsbaarheid



Routedetails

Van Salesianenlaan 1, Hoboken
Naar Mornese
Afstand 1020,8 km.
Reisduur 09:50

Kwetsbaarheid

Instellingen

Voertuig: Vermijd snelwegen
Type route:

Bereken opnieuw >> Toon terugweg >>

Routebeschrijving

-  Een "brokkenpiloot" laat brokken na voor zichzelf, zijn wagen en de toeschouwers, soms moet zelfs het parcours omgelegd worden! Vooral bij jongeren laten brokkenpiloten sporen na... Gekwetste jongeren waarbij het vertrouwen geschonden is of zelfs verdwenen, moeten leven met een grote onzekerheid.
-  De banden met hun medemensen zijn gebroken. Vaak is hun enige lichtpunt de band met de natuur en een huisdier; Is er nog perspectief voor hen?
Dat is soms onzeker?..
-  Hun affectief leven is grondig door elkaar gehaald, dat zit in hun diepe kern geschonden zijn. Ze weten niet meer van welk hout pijlen maken en voelen niet meer dat er nog iemand van hen wil houden.
De basispijlers die de nodige slaagkracht of draagkracht moeten geven aan het leven van die gekwetste jongeren (liefde, vertrouwen, warmte,...) zijn verdwenen.
-  Deze jonge mensen zijn geschonden in al hun vormen van intelligentievermogen, hun waarden en normleven gaan onder nul of ze zijn op zijn minst niet aangepast aan de samenleving.
-  Geen wonder dat ze vaak van de een frustratie naar de andere vliegen
Zo wordt alles voor hen uitnodiging tot provocatie en geweld....
Waarom zouden zij immers niet provoceren? Het is hun enige taal!
Onze maatschappij als aandachtige "ramptoerist" en sensatiebewuste toeschouwer wordt hier bij ontredderd.
We zullen zeker het parcours moeten wijzigen, het roer misschien wel omgooien om niet meer en meer naar de jeugdgevangnissen te varen, wat dit is typisch repressief en de meest gemakzuchtige weg.
-  Als jongeren op die manier te vroeg uit het nest vallen of er uit getrapt worden, dan vallen ze als kleine vogels in de goten van de straat en sloppen er als een spons al het vuil van luxewagens en consumptiemensen op.
Labodetergenten zal hen wat zuiveren, maar hun slagpennen en sterke vleugels zijn ze kwijt. Als ze ooit nog vliegen, moeten ze bomen met lage takken vinden, liefst met wat spelende zon erin. Gelukkig zijn er zo'n mensen.
-  Don Bosco leert ons die kleine zwerfvogels op te pakken, te voeden en te koesteren tot ze weer wat op eigen kracht kunnen vliegen.
De kunst is hen- na verloop van tijd- volledig vrij te laten en blij te zijn als ze weer uitvliegen... en geloof maar dat ze vaak van tak hogerop zullen geraken!



U bent gearriveerd op het eindpunt:
Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid

Routedetails

Van Salesianenlaan 1, Hoboken

Naar Mornese

Afstand 1020,8 km.

Reisduur 09:50

Schouderklopje

Instellingen

Voertuig:

Vermijd snelwegen

Type route:

Bereken opnieuw >> Toon terugweg >>

Routebeschrijving

1



Veel mensen onderschatten het belang van een compliment.

Niet alleen iets voor een leidinggevende om eens bij stil te staan, maar ook voor collega's.

Waarom niet eens meer een compliment geven?

2



En ... je krijgt wat je geeft!

Je denkt waarschijnlijk dikwijls: "goed gedaan, snel opgelost" ...

Maar zeg je dat dan ook aan de betreffende persoon?

3



Hoe vaak geef je complimenten? Hoe vaak krijg je zelf waardering voor wat je doet en vind je dat vanzelfsprekend?

Iedereen heeft nood aan waardering voor haar/zijn werk.

Een gemeend compliment kan de houding van een collega veranderen. Dit geeft een beter gevoel en draagt zelfs bij tot een betere gezondheid.

4



Door onze opvoeding zijn we eerder gefocust op het negatieve en wat niet lukt.

Op school wordt dikwijls gewezen op wat fout is of niet mag.

5



We hebben duizenden gedachten per dag en negentig procent daarvan blijkt negatief en repetitief te zijn.

Het schouderklopje doet vaak zo goed

Om door te gaan geeft het weer moed

En door de kracht van iemands hand

Voel je een welgemeende band

6



Het schouderklopje voelt heel warm

Net zoals die bekende arm

7



Het zorgt dat je rechtop gaat lopen

En de mouwen op gaat stropen

8



Het schouderklopje, mooi om te ontvangen

Het blijkt bij velen een stil verlangen

Nooit en te nimmer is het overbodig

Want alle mensen hebben het nodig



U bent gearriveerd op het
eindpunt: Schouderklopje

Schouderklopje

Club v.d. Vrolijkheid



Routedetails

Van Salesianenlaan 1, Hoboken
Naar Mornese
Afstand 1020,8 km.
Reisduur 09:50

Club v.d. Vrolijkheid

Instellingen

Voertuig: Vermijd snelwegen

Type route:

Bereken opnieuw >> Toon terugweg >>

Routebeschrijving

- 1  Club van de vrolijkheid
's Zondags trekt Giovanni Bosco er op uit met een groepje vrienden.
- 2  Ze noemen zich "de vrolijke rakkers"
Onder Giovanni's leiding trekken ze naar buiten of richten ze spelen in.
En zoals te Becchi, verbaast Giovanni zijn vrienden door zijn goocheltoeren.
- 3  Het reglement van de club omvat drie punten
1. Niets doen of zeggen waarover een christen zich schamen moet.
2. Nooit de school of godsdienstplichten verwaarlozen
3. Altijd opgeruimd zijn.
- 4  Hier kiemen de drie grote pijlers van het opvoedingsproject van Don Bosco uit de grond:
- 5  1 **redelijkheid en vertrouwen**: In iedereen van ons steken goede mogelijkheden en verborgen talenten.
Laat ons vertrouwen schenken aan onze medemensen zodat het goede in hen tot vruchtbaar leven kan komen.
- 6  2. **Geloof**: Mensen met vertrouwen, die een taak ter harte nemen en niet op de vlucht gaan wanneer het moeilijk wordt, zo zouden wij willen zijn.
Laat ons don Bosco tot voorbeeld nemen opdat ook wij tot meer liefde en geloof kunnen komen.
- 7  3. **Hartelijkheid**: geef ons iets van de hartelijkheid van don Bosco zodat ook wij velen opnemen in ons hart met warmte en genegenheid.
- 8  Laat ons zo omgaan met mensen die aan onze zorgen worden toevertrouwd.



U bent gearriveerd op het eindpunt:
Club v.d. Vrolijkheid

Club v.d. Vrolijkheid

Kind van zijn tijd



Routedetails

Van Salesianenlaan 1, Hoboken
Naar Mornese
Afstand 1020,8 km.
Reisduur 09:50

Kind van zijn tijd

Instellingen

Voertuig: Vermijd snelwegen

Type route:

Bereken opnieuw >> Toon terugweg >>

Routebeschrijving



Kind van zijn tijd

Reeds in Socrates' tijd kloegen de opvoeders over de onhandelbaarheid van de jongeren, het gebrek aan respect voor ouderen en de teloorgang van de jeugd. Uiteraard heeft elke generatie zo wel zijn eigen trekje gehad. De laatste opmerkelijke generatie was die van mei '68 die voor de nodige heibel zorgde, maar ook voor nieuwe ideeën.



Zo was Don Bosco ook **kind van zijn tijd**! Hij leefde in een politiek én religieus bewogen tijd: een versnipperd Italië waar zeer verscheiden partijen de katholieke kerk (en macht) belaagden. Don Bosco koos resoluut voor de verdediging van de katholieke kerk en was een bekend verspreider van katholieke propaganda. Zijn drukpersen stonden niet stil.



De levensmissie van Don Bosco is ook sterk gekleurd door zijn tijd: hij zag een heleboel problemen bij de jeugd (en maatschappij) van toen en heeft er oplossingen in zijn tijd voor willen bieden. Hij hanteerde daarvoor wel een opvoedingsstijl die hij doorspekte met de zachtmoedigheid van Franciscus van Sales, de redelijkheid die hij van z'n "boerenverstand" had én zijn rotsvaste geloof in de katholieke kerk.



Ook wij zijn **kinderen van onze tijd** en zullen de problemen die zich aandienen op een eigentijdse manier moeten aanpakken. Dat neemt niet weg dat we de opvoedingsdoelen van Don Bosco's erfgoed nog steeds kunnen gebruiken. In hoeverre geven wij onze jongeren echter de *vrijheid* om kind van hun tijd te zijn? Geven we hen hedendaagse mogelijkheden om *verantwoordelijkheid* te nemen? Bied de menukaart op onze ronde tafel van *verbondenheid* voldoende variatie om problemen van onze tijd aan te kaarten? Zoeken we samen met de jongeren naar een actuele invulling van *zingeving*?



U bent gearriveerd op het eindpunt:
Kind van zijn tijd

Kind van zijn tijd

Gebied van de grijze muis



Routedetails

Van Salesianenlaan 1, Hoboken
Naar Mornese
Afstand 1020,8 km.
Reisduur 09:50

Gebied v.d. grijze muis

Instellingen

Voertuig: Vermijd snelwegen
Type route:

Bereken opnieuw >> Toon terugweg >>

Routebeschrijving



Tekst Noveen
Don Bosco



U bent gearriveerd op het eindpunt:
Gebied van de grijze muis

Gebied v.d. grijze muis

Authenticiteit



Routedetails

Van Salesianenlaan 1, Hoboken
Naar Mornese
Afstand 1020,8 km.
Reisduur 09:50

Authenticiteit

Instellingen

Voertuig: Vermijd snelwegen

Type route:

Bereken opnieuw >> Toon terugweg >>

Routebeschrijving



Tekst Noveen
Don Bosco



U bent gearriveerd op het eindpunt:
Authenticiteit

Authenticiteit

Feest



Routedetails

Van Salesianenlaan 1, Hoboken
Naar Mornese
Afstand 1020,8 km.
Reisduur 09:50

Feest

Instellingen

Voertuig: Vermijd snelwegen

Type route:

Bereken opnieuw >> Toon terugweg >>

Routebeschrijving



Feesten op het feest van Don Bosco...



Merkwaardig toch dat deze heilige gevierd wordt op zijn sterfdag! Het getuigt van diep respect voor zijn levenswerk dat dit ook na zijn dood verdergezet wordt.



Ook Don Bosco maakte geregeld tijd om met zijn jongens te feesten. Bij de grote momenten van het kerkelijk jaar maakte hij dat hij met zijn jongens in een hartelijk sfeer aan tafel ging en feestte.



Feesten is vieren, is de dagelijkse sleur doorbreken enerzijds en anderzijds durven blijven stilstaan bij het gewone van elke dag dat we in alle drukte soms over het hoofd zien.



Feesten getuigt van verbondenheid tussen mensen, het zit gebeiteld in een traditie.



En ja : wat wordt er hier in de school allemaal niet op los gefeest : familiefeest, Don Boscoshow, taart en chocomelk, 100dagen, Galabal,...



Laat ons vandaag even dankbaar stilstaan bij Don Bosco's handelen... Vandaag is het feest in heel de Salesiaanse familie. Feestze!



U bent gearriveerd op het eindpunt:
Feest

Feest