

Avontuurlijk wandelen

Hét wandelaanbod voor wie wandelen graag een extra dimensie geeft!

Vrijdag 28 augustus “Reflectorentocht langs het Zwin”

Bij valavond nemen we de tram naar de terminus in Knokke.
Van bij dat vertrekpunt tonen reflectoren en pijlen ons in het donker de juiste weg en is onze zaklamp onze enige lichtbron.

Tijdens deze tocht van zo'n 7 kilometer zal het adrenalineniveau zeker stijgen!
Het is een ideale starter voor dit weekend met Oostrem.
Er moet achteraf bij een trappist toch iets spannends te vertellen zijn!

Iedereen die wat mobiel is kan mee op pad. De wegen zijn rolstoelvriendelijk.

Zaterdag 29 augustus “De Blankenbergse Oostrem Challenge”

Inderdaad, we dagen jullie uit!
Wat heeft deze wandeldag in petto ?

Tijdens een tocht van 6 – 8 uur, wandel je in groepjes van 4 - 6 personen over een erg attractief parcours van zo'n 27 kilometer.
Geen wedstrijd om als eerste aan te komen maar wel een tocht die je lichaam en geest op de proef zal stellen.

We wandelen van post naar post met telkens een andere techniek als wegwijzer.
Onderweg moeten er mysteries worden opgelost en op elke post moet iedere deelnemer slagen in een fysieke of mentale uitdaging. De verwijzing naar de volgende post moet immers verdiend worden!

Denk nu niet dat je in “Kamp Waes” bent beland.
De opdrachten zijn voor iedereen toegankelijk en vragen geen specifieke ervaring, talent of bedrevenheid.
Onderweg worden beslissingen in team genomen en draagt iedere deelnemer zijn steentje bij. Zo komt de hele groep uiteindelijk voldaan aan bij onze verblijfplaats.

We zijn ervan overtuigd dat je aan deze tocht een goed gevoel zal overhouden en dat je er nog dikwijls aan zal terugdenken.

Durf je jezelf te engageren? Durf jij eens op een andere manier de juiste weg zoeken? Ben je bereid je lichaam en geest uit te dagen?

Schrijf je dan in voor deze “challenge”!