

Recreatieve en wat stevigere wandelingen

Bij dit wandelprogramma kan elke wandelaar de keuze maken om het wat rustig te houden of er wat steviger tegenaan te gaan. De wandelingen op zaterdag en zondag voorzien in extra uitbreidingen of bieden de mogelijkheid het traject wat in te korten.

Vrijdagnamiddag 28 augustus: “Blankenberge bezet 1914-18”

Ook in Blankenberge en omgeving zijn nog heel wat herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog te vinden.

Deze wandeling van ong. 7 km loopt langs plaatsen en bezienswaardigheden op het Blankenbergse en Uitkerkse grondgebied die dit verleden evoceren.

Zaterdag 29 augustus: “Joëlettewandeling naar Lissewege”

Met onze **Joëlettes**, éénwielige draagstoelen, nemen we enkele personen met een beperking mee, een uitgelezen kans om onze samenhang te tonen en iedereen een prachtige wandeldag te bezorgen.



We leggen 13-14 km samen af en wie wenst kan nog verder gaan naar Abdij ter Doest, ong. 4 km extra.

Zondag 30 augustus: “Blankenberge – Wenduine – De Haan” Of “Wenduine en Bloemencorso”

Wie deelneemt aan de dagwandeling, stapt in de voormiddag van **Blankenberge**, langs **Wenduine** naar **De Haan**.

In de namiddag gaat het dan weer richting Blankenberge, maar langs een ander parcours. De wandeling heen en terug bedraagt in totaal een 25 km (14 + 11), maar wie wenst kan dit inkorten door de **Kusttram** te gebruiken.

OF

Voor wie het even rustig aan wil doen, hebben we een mooi alternatief ter beschikking.

In de voormiddag kan je deelnemen aan de wandeling van **Blankenberge** naar **Wenduine** (8,4 km). In Wenduine neem je dan de **Kusttram** naar Blankenberge, waar je in de namiddag kan gaan kijken naar de gerenommeerde **Bloemencorso**.