



Uitgewerkt bezinningsmoment

GELOOF, HOOP EN LIEFDE

DON BOSCOFEEST JDB 2017

THEMA

Deze bezinning werd uitgewerkt naar aanleiding van het Don Boscofeest van Jeugddienst Don Bosco in 2017. De drie woorden “geloof, hoop en liefde” vormen het uitgangspunt van dit bezinningsmoment. Elk woord wordt gekoppeld aan de figuur van Don Bosco.

PRAKTISCH

Ruimte: Stille ruimte

Materiaal: Beamer

Een kaarsje (theelichtje) voor elke deelnemer. Op een deel van de kaarsjes staat “geloof”, op een ander deel “hoop” en op een laatste deel “liefde”

Muziek John Hiatt – Have a little faith in me

Filmpje <https://www.youtube.com/watch?v=We3lYkgWEh0>

Grote afbeelding van Don Bosco met daarbij plaats om de kaarsjes te plaatsen

Grote kaars bij de afbeelding van Don Bosco

Duur: 30-40 minuten

Sfeer: Wat rustige muziek bij het binnenkomen

UITWERKING

Inleiding:

Waarom vieren we het feest van Don Bosco eigenlijk met een bezinningsmoment? Omdat het eigenlijk niet anders kan! Don Bosco vieren zonder even tijd te maken om stil te vallen, zonder even in een kapel of een bezinningsruimte samen te komen, voor een bezinningsmoment of een eucharistieviering, is eigenlijk Don Bosco zelf onrecht aandoen. De kapel, de eucharistieviering, het geloof in een liefdevolle God ... het waren elementen die voor Don Bosco essentieel waren, die je niet kunt loskoppelen van zijn persoon.

In dit bezinningsmoment willen we stilstaan bij drie Bijbelse woorden die het leven van Don Bosco hebben gekleurd, drie woorden die je perfect op zijn leven kunt leggen, drie woorden die hijzelf sterk heeft ervaren, thuis bij zijn moeder, in zijn eigen leven, in het oratorio ... *Geloof, hoop en liefde*.

Deel 1: Geloof

Je laat het liedje "Have a little faith in me" van John Hiatt horen

Have a little faith in me (John Hiatt)	
<p>When the road gets dark And you can no longer see Just let my love throw a spark And have a little faith in me And when the tears you cry Are all you can believe Just give these loving arms a try And have a little faith in me</p>	<p>Wanneer de weg donker wordt en je niet langer kunt zien laat mijn liefde dan een vonk ontsteken en heb een beetje geloof in mij en wanneer de tranen die je weent het enige zijn dat je kunt geloven geef dan deze liefhebbende armen een kans en heb een beetje geloof in mij</p>
<p>Have a little faith in me (x4)</p>	<p>Heb een beetje geloof in mij (x4)</p>
<p>And when your secret heart Cannot speak so easily Come here darling, from a whisper start And have a little faith in me And when your back's against the wall Just turn around and you, you will see I will catch you, I will catch your fall Just have a little faith in me</p>	<p>En wanneer je geheime hart niet zo makkelijk kan spreken kom dan hier, liefde, voor een fluisterende start en heb een beetje geloof in mij en wanneer je met je rug tegen de muur staat draai je dan om en je zult zien dat ik je zal opvangen, dat ik je val zal opvangen Heb gewoon een beetje geloof in mij.</p>
<p>Have a little faith in me (x4)</p>	<p>Heb een beetje geloof in mij (x4)</p>
<p>'Cause I've been loving you, for such a, long time Expecting nothing in return Just for you to have a little faith in me You see time, time is our friend 'Cause for us, there is no end And all you gotta do, is have a little faith in me I will hold you up, I will hold you up And your love, gives me strength enough to Have a little faith in me Hey hey All you gotta do for me girl Is have a little faith in me</p>	<p>Want ik hou al zo lang van jou zonder iets terug te verwachten enkel dat je een beetje geloof in mij hebt je ziet dat tijd onze vriend is want voor ons is er geen einde en het enige dat je moet doen is een beetje geloof in mij hebben Ik zal je omhoog houden en je liefde geeft mij genoeg kracht om een beetje geloof in mezelf te hebben hey hey, het enige dat je voor mij moet doen, meisje is een beetje geloof in mij hebben.</p>

Er volgt een korte toelichting:

Dit lied spreekt over geloven: geloven in andere mensen en geloven in jezelf. Voor Don Bosco was dat essentieel. Zijn geloof en zijn vertrouwen in de jongeren was immens groot. En hij geloofde ook in zichzelf, anders zou hij zeker niet gedaan hebben wat hij gedaan heeft. Maar dat geloof in de jongeren en dat geloof in zichzelf kon er voor Don Bosco niet zijn zonder geloof in een liefdevolle God. Het is juist vanuit dat geloof en vanuit dat vertrouwen dat hij de kracht en de spirit vond om te geloven in de jongeren. Zonder zijn geloof in God was er geen sprake van “Don” Bosco en was het gewoon “Giovanni” Bosco gebleven. En zonder zijn geloof in God hadden we vandaag waarschijnlijk niet meer over die man gepraat. Don Bosco’s geloof, in God en in mensen, gaf hem de kracht en was het startpunt om te doen wat hij heeft gedaan.

Kaarsje “geloof”

Iedereen die een kaarsje met de tekst “geloof” heeft mag dat aansteken bij de afbeelding van Don Bosco. We geloven dat hij voor ons ten beste spreekt, dat hij naar onze zorgen en vragen, maar ook naar onze vreugde en onze blijheid luistert. We geloven dat hij met ons mee op weg gaat.

Deel 2: Hoop

Je toont het filmpje dat je vindt onder <https://www.youtube.com/watch?v=We3lYkgWEh0>

Nadien volgt een korte toelichting:

We worden dagelijks geconfronteerd met situaties die ons niet zo hoopvol naar de wereld of naar ons eigen leven laten kijken. Kijk maar naar de man in het filmpje ... Hij blijft hopen dat het kleine beetje dat hij doet verandering zal brengen. Ook Don Bosco was iemand die bleef hopen, ook al kreeg hij veel tegenslagen te verwerken. Zijn hoop ging gepaard met dat rotsvaste vertrouwen en dat geloof dat het leven voor zijn jongens beter kon worden. Misschien kunnen we daar wel iets van leren, dat we ons niet moeten laten ontmoedigen, dat we de hoop in ons leven moeten bewaren, ook als het allemaal hopeloos lijkt.

Kaarsje “hoop”

Iedereen die een kaarsje met de tekst “hoop” heeft mag dat aansteken bij de afbeelding van Don Bosco. Het is een teken dat we hoopvol in het leven willen staan, het is een teken dat we de hoop willen laten leven, ondanks alle tegenslagen en hopeloosheid.

Deel 3: Liefde

Je leest de volgende tekst voor:

Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen – als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets. (...) De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen; het spreken in talen, het zal verstommen; de kennis, ze zal ooit

hebben afgedaan. Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde; maar de liefde is het voornaamste.

Nadien volgt een korte toelichting:

“Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde; maar de liefde is het voornaamste”. De tekst die je net hoorde komt uit de Bijbel, uit de eerste brief die de apostel Paulus aan de christenen in Korinte schreef. Geloof, hoop en liefde, drie kernwoorden ... maar, zegt Paulus, de liefde is de voornaamste. We kunnen niet zonder liefde in ons leven. Ook Don Bosco heeft liefde mogen ervaren. Hij heeft liefde ontvangen, van de mensen om hem heen, zijn moeder, zijn broers, zijn vrienden en medebroeders. Maar hij heeft ook ervaren dat hij geliefd was door God. En juist vanuit die liefde die hij van God en van mensen ontving, kon hij zelf ook zoveel liefde geven aan al de jongeren in het oratorio. Van wie ontvangen wij liefde? En wie mag onze liefde ontvangen?

Kaarsje “Liefde”

Iedereen met een kaarsje “liefde” wordt uitgenodigd om dat kaarsje aan te steken bij de afbeelding van Don Bosco. Het kaarsje wil tonen dat we zelf liefde nodig hebben, maar dat we zelf ook liefde willen geven aan de jongeren waarmee we in contact komen.

Slot

Geloof, hoop en liefde ... drie kernwoorden in het leven van Don Bosco ... drie woorden die ook ons leven mogen inspireren, die ook ons op weg mogen zetten ... We laten de kaarsjes branden, als een teken dat we erop vertrouwen dat Don Bosco ons zal helpen om steeds te groeien in geloof, hoop en liefde.