



In voorbereiding op 25 november **Noveen tot de eerbiedwaardige Mama Margherita**

Noveen tot de eerbiedwaardige moeder van Don Bosco. Met meditaties, geïnspireerd door het grote bronzen standbeeld op Colle Don Bosco. Een kunstwerk van de hand van Enrico Manfrini dat een hele geschiedenis oproept.

Colle Don Bosco (Asti – Italië)

DE EERSTE DAG

“Mama Margherita Occhiena, de moeder van Don Bosco”

“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!” Spr 31,10

Laten we vertrouwen hebben in alle ouders en in hun opdracht kinderen op te voeden.

DE TWEDE DAG

“Een boerin met veel lef en met een levendig geloof in de goddelijke voorzienigheid.”

“Gerechtigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer.” Rom 5,1

Laten we bidden voor een krachtig geloof en de moed om het goede te doen.

DE DERDE DAG

“Kinderen groeien verbonden met het evangelie op via geloof, redelijkheid en hartelijkheid.”

“Neem het op voor uw eerste werkstuk en vervul de profetieën, in uw naam gegeven.” Sir 36, 17

Laten we bidden voor de kinderen en de jongeren en vragen om wijze en dienstbare opvoeders.

DE VIERDE DAG

“De roeping van Johannes begrijpen, uit het verhaal van mysterieuze dromen.”

“Toen ik nog in moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen, nog voor mijn geboorte heeft Hij mijn naam genoemd.” Js 49,1

Laten we samen op pad gaan met jonge mensen die hun roeping en zending willen volgen.

Laten we hen steunen met ons gebed.



Mama Margherita keert terug van het veld en de Heilige Dominiek Savio.



Mama Margherita, raadgever van de zieken en de armen.

DE VIJFDE DAG

"Zijn hart was vol van de liefde voor God en voor kwetsbare jonge mensen."

"Leid een leven van liefde, zoals ook Christus, ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God." Ef 5,1

Laten we de liefdadigheid promoten door ons getuigenis en onze aandacht.

DE ZESDE DAG

"Vrijwilligers en medewerkers in het oratorio.

Zij was mama Margherita voor iedereen."

"Want wie de wil doet van God, die is mijn boer en mijn zuster en mijn moeder" Mc 3,35

Laten we altijd en overal vrijwillig onze naasten dienen in een geest van caritas en gratuïteit.



De droom op negenjarige leeftijd.

DE ZEVENDE DAG

"Zij blijft een moeder voor vele jongeren in Europa, Amerika, Azië, Afrika en Oceanië."

"Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn: mijn heil moet reiken tot in de uithoeken der aarde." (Jes 49,6)

Laten we van harte zorg dragen voor het geluk van alle jongeren ter wereld.



Mama Margherita ondersteunt haar zoon priester in Valdocco.

DE ACHTSTE DAG

"Zij verhuist van het klein huisje op de Colle, de huiskerk en school van heiligheid."

"Uw geboden vormen een vast fundament!

heerlijkheid is de heiligheid van uw huis,

o Heer, tot in lengte van dagen." Ps 93,5

Laat de gezinnen een school voor het leven zijn en een basis voor Kerk en samenleving.

DE NEGENDE DAG

"Zij is het geheim van de Salesiaanse Familie in het preventieve systeem."

"Hoor kinderen hoe de mond opgevoed wordt: wie zich daaraan houdt, raakt niet verstrikt." Sir 23,7

Laat de Salesiaanse Familie de apostolische zending van mama Margherita en Don Bosco verder zetten.

Gebed

God,
goede en barmhartige Vader,
U hebt de Salesiaanse Familie
Mama Margherita,
de moeder van de Heilige Johannes Bosco,
gegeven.

Zij is ook een voorbeeld en een steun voor ons gezin vandaag.

Sterk de vader in het gezin
in zijn opdracht
om een liefdevol voorbeeld
en een zeker houvast voor zijn kinderen te zijn.

Vervul het hart van de moeder
met liefde en tederheid
in de begeleiding van haar kinderen naar U.

Wij vertrouwen U ons gezin en onze kinderen toe.

Laat de Salesiaanse Familie altijd trouw zijn aan uw Liefde
en een blijvende getuige zijn
van de leerschool van mama Margherita.

Wij vragen U, op haar voorspraak, om ... *(spreek de gewenste genade uit)*.

Eerbiedwaardige mama Margherita, bid voor ons.